



## TMMOB

# SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA SEMPOZYUMU

TMMOB bünyesinde çalışmalarını sürdüren TMMOB Çevre Komisyonu yürütüldüğünde, 8 Aralık 1995 tarihinde Ankara'da "Sürdürülebilir Kalkınma Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyumda, içeriği fazla tartışılmaksızın günümüzde hemen her eylem alanının başına getirilerek moda bir deyim halinde kamuoyu gündemine giren "sürdürülebilirlik" ve özünde bununla çelişkili gibi görünen "kalkınma" kavramlarının farklı boyutları ile tartışılması hedeflendi.

Çevre, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Orman Mühendisleri ile Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odaları'nın oluşturduğu TMMOB Çevre Komisyonu Sempozyumu'nun düzenlenme amacını şöyle belirledi.

"Kalkınma sadece büyüme ile eşanlamli bir kavram olarak anlaşılmaktadır. Beslenme, barınma olanakları, sağlık ve eğitim hizmetleri, insan hakları gibi göstergeler de kalkınma kavramının içinde düşünülmalıdır. Bu anlamda sürdürülebilir, kalkınma sadece ekonomik değil, Sosyal ve siyasal boyutları da olan bir süreçtir. Yeni dünya düzeninin, sosyal devlet anlayışını ortadan kaldırmaya yönelik yapısal uyum programları ile

sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde ifade edilen hedeflere nasıl ulaşılabileceği sorununa olumlu yanıt vermek güçleşmektedir.,

"Bu durumda, mevcut uluslararası ekonomik yapı içerisinde gelişmekte olan ülkeler açısından sürdürülebilir kalkınmanın nesnel temeli var mıdır? Bir başka yönden bakıldığında, gelişmekte olan ülkeler açısından sürdürülebilir kalkınma kapsamında ileri sürülen savlara ve hedeflere sahip çıkılması gerekiyorsa bu durum ulusal ve uluslararası düzlemlerde farklı politikalara yönelik bir çabayı mı gerektirmektedir? Çevre sorunlarının birikim modeli ve kalkınma ile olan uluslararası ve ulusal boyuttaki kaynak dağılımı ve paylaşımının yeri nedir? Yeni dünya düzeninin sosyal devlet anlayışını ortadan kaldırmaya yönelik politikaları, korumacılığın kalkması, liberalizasyon, özelleştirme uygulamaları sürdürülebilir kalkınma kapsamında getirilen hedeflerle ne kadar uyumludur? Sürdürülebilir kalkınmanın teorik niteliğinde mi yoksa gerçekleşebilir bir kalkınma modeli mi olduğu konusunda karar verebilmek için bu sorunların yanıtlanması ya da en azından tartışılması gerektiğine inanıyoruz.."